

Beste leden,

De MB SLK Club Nederland is door 15 mensen op zaterdag 24 maart 2012 opgericht. De oprichting kent best een lange en intensieve voorgeschiedenis. In Nederland sloegen de eerste types van de MB SLK, de R170 en R171, erg aan en werden goed verkocht. Een auto die door liefhebbers wordt aangeschaft, vaak naast een andere auto, in een relatief jong segment voor Mercedes-Benz. Voor de MBAC was dat reden om na te gaan of naast de andere MB clubs die zijn aangesloten bij de MBAC er ook belangstelling zou zijn voor het oprichten van een vereniging voor de SLK-rijders. Zo bestond in Duitsland al een tijdje een SLK club en liepen er ook initiatieven in andere landen. Robert Scheerboom, destijds voorzitter van de MBAC en Tjeerd Sanders, als Liaison Officer Clubs, hebben het initiatief naar zich toegetrokken en zijn in contact getreden met een groepje enthousiaste SLK-rijders. Deze hadden zich verenigd via een forum maar nooit officieel een vereniging opgericht. Aanvankelijk bestond veel belangstelling voor het oprichten van een SLK club, maar niemand wilde echt doorpakken. Zo bleef het initiatief een tijdje liggen, terwijl er wel vanuit meerdere SLK-rijders bij de MBAC de belangstelling werd geuit voor een Nederlandse club. In 2011 benaderden Robert en Tjeerd Karin Oud met de vraag of zij interesse had in het oprichten van een SLK Club. Karin en Tjeerd hebben geregeld dat de bekende en belangstellende SLK-rijders werden benaderd voor het bijeenroepen van een oprichtingsvergadering. De doelstellingen van de vereniging waren destijds:

- Een website met allerlei informatie over wat er zich in onze club afspeelt
- Diverse toertochten in Nederland maar ook buitenlandse uitstapjes

Zo ontstond                                          Samen                                          Lekker                                          Karren.

Een paar getallen en weetjes:

- Aantal oprichters: 15 mensen, Tjeerd Sanders is nog lid
- Aantal leden in december 2012: 68, 20 hiervan zijn nog steeds lid.
- Lid nummer 100 werd bereikt op 22 juni 2013
- Aantal leden maart 2022: ca. 300
- Aantal leden woonachtig in het buitenland: 8
- Leden wonen graag in Amsterdam (7x), Almere (7x) of Apeldoorn (6x)
- Aantal evenement in 2012: 3
- Aantal evenementen sinds oprichting: 74
- Aantal deelnemers aan evenementen sinds oprichting: 3.444
- Aantal meerdaagse buitenlandse evenementen: 5
- Meest bezochte provincie en regio: Gelderland en dan in het bijzonder Veluwe en Achterhoek
- Minst bezochte provincie in Nederland: Groningen - 1x in 2018
- Aantal R170's in Nederland: ca 3500, waarvan 19 op lpg

In 10 jaar is veel bereikt. Voor de meesten is het beste zichtbaar de vele tour-evenementen. Veel effort op dit gebied is verricht door achtereenvolgens de evenementen bestuursleden Gerry Heilig, Bert Couperus en nu Iwan. Achter de schermen is nog veel meer gebeurd: Rachel heeft samen met Tjeerd een ledenmodule geïmplementeerd, Pieter heeft een website ingericht, een webwinkel geïtalebeld en draait zijn hand niet om voor een nieuwsbrief. De ondersteuning vanuit MBAC voor de website en de ledenmodule. De club groeide zo hard dat ook de administratie moest worden geprofessionaliseerd. Waar we 9 jaar lang administreerden in Excel is nu de administratie door Marcel overgezet in E-Boekhouden. En dan nog al die vrijwilligers die een evenement organiseren, een foto-shoot maken, juridisch/fiscaal advies geven, kascommissie lid zijn, facebook bijhouden, etc. te veel om op te noemen. Zonder al deze vrijwilligers hadden we dit nooit kunnen bereiken. Financieel staan we er goed en solide voor en is de contributie in die 10 jaren gelijk gebleven.

Op zaterdag 12 mei 2012 werd de openingsrit gereden. Een tocht met 23 SLK's van Stern in Nieuwegein naar Hotel De Keizerskroon in Apeldoorn. Een mooie route waarvan in latere evenementen ook delen in het parcours zijn opgenomen. Het was een prachtige dag met veel gezelligheid. Het recept van die dag is later nog veel toegepast: gastvrije ontvangst, mooie routes met veel bezienswaardigheden en een gezellige afsluiting. 10 jaar later op 20 en 21 mei 2022 organiseren we ons 10-jarig jubileumevenement. We doen dat dit keer in Duitsland in Haltern am See. De voorbereidingen daarvan lopen volop. We hopen daar velen van jullie te zien en samen te toosten op de club.

Ook kunnen we elkaar nog ontmoeten op zaterdag 23 april in Zuid-Limburg waar Dino Verhage een evenement heeft georganiseerd over de prachtige Limburgse Heuvels. Graag tot snel!

Met vriendelijke groet,

Arnoud Daan - voorzitter